



Asaf

Meditatie 2

60-jarig jubileum gemengd koor 'Sursum Corda' te Krabbendijke.

Van het bestuur 4

Muziekactiviteiten

- Impressie van een zaterdagmorgen bij de muziekcursus in Dordrecht 5
- Herhaling Muziekcursus 6
- Vervolg Muziekcursus 6
- Dirigencursus 6
- Info en aanmelden 6

Zangactiviteiten

- Bondsdag 7

PR-activiteiten

- Bondsdag 7

Regionieus

- Regio Utrecht 8
- Regio Gouda 9
- Regio Rotterdam 9
- Regio Tholen 10
- Regio Middelburg 10

Oproep Vrijwilligers 11



Een hand vol koren

*“Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen,
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon.”*

Psalm 72 : 16a

Het woord ter overdenking is genomen uit Psalm 72, de koningspsalm. David, de man naar Gods hart, is er de maker van, die hem aan zijn zoon Salomo opgedragen heeft tot persoonlijk gebruik, alsmede tot gebruik in de samenkomst der gemeente.

Het opschrift van de psalm leert ons dat, het luidt immers: “Voor Salomo”.

Ongetwijfeld is ook deze psalm een Messiaanse psalm, d.w.z. dat de inhoud spreekt van Christus en van Zijn Koninkrijk, waarvan Salomo en diens rijk slechts een schaduw, een afbeelding was.

Dit blijkt uit de beschrijving die David daarvan geeft in deze Psalm; hij spreekt over de gerechtigheid van Christus (vs. 2, 3, 4),

over de kracht Zijner goddelijke genade (vs. 5), over Zijn grote goedertierenheid (vs. 6, 7) en om maar niet meer te noemen over de bestendigheid van Christus' Rijk tot in alle eeuwigheid (vs. 7, 15), met de zegen die eraan verbonden is voor de heidenen (vs. 17).

Als vrucht van Zijn regering zullen middellijk door de prediking van het Evangelie velen worden toegebracht tot de Gemeente die zalig zal worden. Dat is in korte woorden de hoofdinhoud van de belofte in ons tekstvers. Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon.

Wat is een hand vol? Dat is maar heel weinig. Daarin is geen roem. Wel in de vrucht. Die zal groot zijn. Die zal ruisen als de Li-

banon. Temeer, waar die zo wonderlijk verkregen zal worden. Op de hoogte der bergen, waar geen vruchtbaarheid gevonden wordt, integendeel, die zo onvruchtbaar zijn van zichzelf, waar immers noch dauw noch regen valt. Wonderlijke belofte, lezers! In Psalm 65 lezen we:

De velden zijn bedekt met kudden; de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonen 's landmans zweet.

Hier echter gaat het over onvruchtbare berg-hoogten en daarvan zal de vrucht ruisen als de Libanon. Voorwaar: God doet wonderen. Hij alleen. De schepping is 'n goddelijk wonder; de onderhouding der schepselen tevens.

Colofon



Asaf
Bondsorgaan
van de Bond van
Zangverenigingen
der Gereformeerde
Gemeenten.
Het blad wordt gratis
verstrekkt aan leden en
dirigenten van koren
die bij de Bond zijn
aangesloten.

Hoofdredacteur Asaf

(tevens correspondentieadres)

Bert Wiltink, Padvindsterslaan 5,
7008 AV Doetinchem
T 0314353383 E awiltink@planet.nl

De redactie wordt verder gevormd door de overige
bestuursleden.

Abonnementen

€ 5,- per jaar

Overname artikelen

Artikelen mogen alleen overgenomen worden na
schriftelijke toestemming van de redactie. Bij publica-
tie dient men de bron, datum en naam van de auteur
te vermelden.

Advertenties

Advertenties opgeven bij de hoofdredacteur.

De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de advertenties.

Zij kan de advertenties weigeren of annuleren zonder
opgave van redenen.

Tarieven

1/6 pag. € 20,- per nummer

2/6 pag. € 40,- per nummer

Kleur:

1/6 pag. € 50,- per nummer

2/6 pag. € 85,- per nummer

Druk

Grafisch Bedrijf Crezée

Maar het grootste wonder is toch wel, dat een mens tot God bekeerd wordt; dat een vijand een vriend wordt, een hater van Christus een liefhebber en volgeling.

Dat wonder wil de Heere middellijk werken. Een hand vol koren, zegt de tekst. Een gering middel zal overvloedige vrucht dragen; het zal een groot geluid en geruis van zich doen horen, gelijk de cederen op de Libanon, als de wind ze heen en weer schudt. Letterlijk gold dit beloftewoord het rijk van Salomo. Geestelijk ziet het op de komst en de uitbreiding van het Rijk van Christus, de meerdere Salomo. Christus Zelf is als een handvol koren gezaaid op de hoogten der bergen, op de hoogten van Moria en Golgotha.

Wiens natuurlijk oog zou in Hem, Die als een hulpeloos kind in de beestenstal van Bethlehem geboren werd, Die als een machteloze aan het kruis geklonken werd, zonder gedaante of heerlijkheid, de Verlosser van gans verloren zondaren, de Zaligmaker der wereld hebben aanschouwd en bewonderd?

Hij toch is als het stervende tarwegraan op de top van Calvarië in de aarde gevallen, opdat Hij veel vrucht voortbrengen zou. En om Zijnentwil zal een ontelbare schare uit Joden en heidenen eenmaal de stem der aanbedding en dankzegging opheffen. Gode tot eer en het Lam, dat hen kocht met de prijs van Zijn dierbaar bloed.

't Is waar, het beginsel van Zijn Rijk was zeer gering, doch hoezeer is het toegenomen, verhoogd en vergroot, tot elks ontzetting en verwondering, naar het woord der profetie (lees Jes. 11 : 1; Jes. 44 : 1; Ez. 17 : 22, 24).

Een hand vol koren. Dat mag ook van al de onderdanen van Koning Jezus gezegd worden. In Gods Woord worden zij immers ook bij koren of tarwe vergeleken (zie Matth. 3 : 12).

In het bijzonder wel de martelaren onder Gods volk. Hun sterven voor de Naam en

zaak des Heeren is geweest als een hand vol koren op de hoogte der bergen, van schavotten, brandstapels en kruispalen, want het bloed der martelaren is het zaad der Kerk.

Een hand vol koren. Dat mag bijzonder wel gezegd worden van de middelen, waardoor de Heere Zijn genade krachtig verheerlijkt in de harten van zondaren tot eeuwige zaligheid. Het Evangelie der genade Gods in Christus toch is zulk een hand vol koren, dat uitwendig wel gering is in de ogen en in de achting van de natuurlijke mens, het Woord des kruises moge dan degenen die verloren gaan een dwaasheid zijn. doch het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en dan de Griek. Het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven zullen. En hoe weinig en gering dit ook zij, het is als een hand vol koren, rein en zuiver.

De dichter van Psalm 12 zingt ervan. Des Heeren Woord is rein en al Zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal; Nooit is het schuim van 't zilver zo geweken, Schoon in den kroes gelouterd zevenmaal.

En zoals nu het koren met kracht uit de aarde spruit, als het gezaaid is (niet als het in de schuur bewaard wordt), zo ook het Woord des Heeren, als het gepredikt, gelezen en gehoord wordt. Het is als de regen en de sneeuw die van de hemel nederdalen en derwaarts niet wederkeren, maar de aarde doorvochtigen en maken dat zij voortbrengt en uitspruikt, zaad geve den zaaier, brood den eter, also zal des Heeren Woord zijn; het zal niet ledig tot Hem wederkeren. Het brengt overvloedige vrucht voort, 30-60-100-voudige vrucht bijzonder onder de heidenen, die zullen komen en toevloeien tot des Heeren goed. En daarin zal de Heere verheerlijkt worden, waar in de veelheid der onderdanen des Konings heerlijkheid bestaat, terwijl het gebrek van volk eens vorten versterking is.

Die heerlijkheid van Koning Jezus nu voorzegt David in de tekst. Zal het u goed zijn, lezers, dan mag deze hand vol koren in ons persoonlijk leven niet ontbreken.

Ons natuurlijk hart is hoog, dor en dood, geheel onvruchtbaar. Daarvan is nimmer enige vrucht te verwachten als enkel vruchten des doods. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat is alleen mogelijk door een wonder Gods, door de krachtdadige en onwederstandelijke arbeid van de Heilige Geest, Die de akker van ons hart maakt tot een weltoebereide aarde, opdat het levend zaad van Gods Woord daarin vallen zal en nederwaarts wortelen zal schieten om ook opwaarts vruchten voort te brengen, des geloofs en der bekering waardig!

Dat is bij de mens onmogelijk, doch mogelijk bij God. Zie het in de geschiedenis van Gods Kerk. Gering was haar begin, doch hoe velen zijn in de loop der eeuwen reeds toegebracht tot de stal der schapen. Het Evangelie der genade van Christus heeft rijke vrucht gedragen (Col. 1 : 6) en zal vrucht blijven dragen, tot aan de voleinding der eeuwen toe, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan en also geheel Israël zalig worden zal. Niemand verachte dan de dag der kleine dingen.

Een hand vol koren. Dit is ook de prediking onder ons, geliefden. Gering, vol gebrek. Doch geve God, dat het koren zij, rein, zuiver, hoe gering en gebrekvol dan ook. Een klein begin, dat uit God is, zal naar Zijn belofte en onwankelbare trouw in Christus Jezus een heerlijk einde geven.

Uw beginsel, zo lezen we in Job 8 : 7, zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden.

Ook de hoogste ceder op de Libanon is begonnen als een geringe spruit. Het mosterdzaadje is het minste van alle zaden die op de aarde zijn, doch wordt het meeste van alle

moeskruiden en maakt grote takken, also dat de vogels des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Welnu, hiermede heeft Christus Zelf het Koninkrijk Gods vergeleken.

De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Dat ruisen van de Libanon is iets geweldigs, iets indrukwekkends, het stemt de mens die het hoort tot stille bewondering als de wind de machtige cederwouden op het Libanongebergte doet ruisen. Nu, zo zal het koren en de most des Evangelies der goddelijke genade de jongelingen en jonkvrouwen sprekende maken tot verheerlijking des Heeren, in de lofverheffingen Godes, in de roem in vrije gunst, die eeuwig God bewoog.

Geve dan de Heere, terwijl er nog koren

gezaaid wordt, dat het in ons aller leven vrucht mag dragen, tot heerlijkheid Gods en tot zaligheid onzer zielen. Al is het beginsel klein en gering in ons leven, dat we 't niet verachten. De Heere zal Zijn hand tot de kleinen wenden, die uit de nood van het hart tot de Heere roepen in het verborgene, die hun stille tranen uit de innige droefheid over de zonden en het gemis van de Heere in het eenzame uitstorten. Het is als een hand vol koren, maar de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Dat heeft de Heere beloofd en Hij is een Waarmaker van Zijn Woord, hoe onmogelijk het van onze kant ook zij om oit vrucht te dragen.

De dichter zingt zo veelbetekenend: Het woeste veld vangt zelfs die droppen.

Zijn weide blijft niet droog.

Dat kleine, dat geringe werk, waarin toch de wind des Geestes is, door de wereld en godsdienst wel veracht, door Gods kinderen zelf menigmaal verdacht, zal toch uitgroeien tot de volkomenheid, waartoe al Gods volk na dit leven geraken zal. En dan, ja dan zal volmaakt de roem van vrije genade eeuwig ruisen als de cederen op de Libanon.

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen 't Gezegendheidendom 't Geluk van dezen Koning prijzen. Die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, Bekleed met mogendheên; De HEER', in Israël geprezen, Doet wond' ren. Hij alleen.

VAN HET BESTUUR

Zier Verheij

Als u deze Asaf ontvangt, is de eerste Muziek cursus voor beginners net achter de rug. Na een wat stoeve start, met nog geen 20 aanmeldingen, waren er uiteindelijk 24 cursisten. Meerderen daarvan zijn zo enthousiast, dat ze om een vervolg gevraagd hebben! Wij denken daar serieus over na, maar verwachten dit jaar daarvoor onvoldoende deelnemers te hebben. Wij hebben daarom besloten te proberen in september weer een beginnerscursus te starten. Als die achter de rug is, zijn er wellicht voldoende geïnteresseerden voor een verdiepingscursus, die dan D.V. september 2017 van start zou kunnen gaan. Op de op 8 april gehouden jaarvergadering werd de vraag gesteld of we cursussen niet regionaal kunnen gaan houden. Wij vinden dat een interessante ge-

dachte en zullen in aankondigingen dan ook vragen in welke regio men mee wil doen. Bij voldoende deelnemers in een bepaalde regio zou de plaats dan in overleg kunnen worden bepaald.

Op de jaarvergadering is ook kort ingegaan op de gehouden enquête over de vergoedingen voor dirigenten en organisten. Bij de indertijd gehouden grote enquête onder de koorleden (80 vragen!), werd door 40% van de leden gereageerd. En nu we een heel kleine enquête aan de koorbesturen sturen, met slechts 13 vragen, komen we ook niet veel verder dan 40%. Maar de tot nu toe ingevulde formulieren leveren al wel veel informatie op. Het is onze bedoeling de uiteindelijke resultaten naar alle koren toe te

sturen. Besturen die de ingevulde enquête nog niet hebben ingestuurd, maar t.z.t. wel de resultaten willen gaan gebruiken, zouden zich eigenlijk 'moreel' verplicht moeten voelen om alsnog te reageren. Hoe meer informatie hoe betere resultaten!

Zoals werd verwacht, werd ons voorstel om de contributie per 1 januari 2016 te verlagen van 4,00 euro naar 3,50 euro (voor jongerenkoren 1,75 euro in plaats van 2,00 euro) met algemene stemmen aangenomen. De nota's hopen we dit jaar tijdig te kunnen sturen.

Maarten van der Spek, coördinator van de regio Gouda, werd op de jaarvergadering als extra lid in het bestuur gekozen. Zelf werd ik

herkozen als voorzitter. Beiden mochten wij onze verkiezing aannemen.

De 'overweldigende' belangstelling op de jaarvergadering in 2015, toen 38 van de 142 koren aanwezig waren, zal wel te danken zijn geweest aan de door Margreet Rietveld verzorgde workshop Zingen. Dit jaar waren er tenminste weer beduidend minder koren vertegenwoordigd, 22 van de 137. Op zich goed voor te stellen dat men niet altijd naar zo'n jaarvergadering komt, ook al wordt er een interessante muziekquiz gehouden. Maar alleen al het feit dat 80 (!) van de 137 koorbesturen niets van zich laten horen (35 hadden zich afgemeld) blijft teleurstellend.

Al geruime tijd denkt het bestuur na over hoe om te gaan met de verkoop van muziek voor jeugdkoren. De indruk bestaat dat deze uit kostenoverwegingen nog wel eens slechts één exemplaar kopen. In hoeverre er dan 'illegale' kopieën gemaakt worden is ons niet bekend. Wel dat componisten daarvan natuurlijk niet kunnen 'leven'. Als mogelijke oplossing hebben we recent besloten om de prijs van muziek voor jeugdkoren te halveren, met instandhouding van de royalties voor de componisten. Hopelijk draagt dat ertoe bij dat ook jeugdkoren gewoon het aantal exemplaren gaan bestellen dat men nodig heeft. Daarnaast kan muziek tegenwoordig ook als pdf worden besteld. Men koopt dan het 'recht' om een aantal

papieren versies te maken, maximaal gelijk aan het aantal waarvoor men betaald heeft. Omdat men in het bestelformulier aangeeft akkoord te gaan met de voorwaarden waarin dat is opgenomen, verwachten wij dat daar eerlijk mee wordt omgegaan. Naast geen portokosten is het voordeel dat men de muziek snel heeft.

Over het eerder genoemde dirigentencertificaat en het coachen van (beginnende) dirigenten hopen we spoeding informatie naar de koren te kunnen sturen.

Allen alvast weer een prettige vakantie gewenst!

MUZIEK-ACTIVITEITEN *Eline Bokkers*



Impressie van een zaterdagmorgen bij de muziekcursus in Dordrecht

Vrijwilligers voor! Niemand reageert. Dan maar allemaal tegelijk: getik van rondom. In de maat ... of niet? Maar fouten maken mag; dat overkomt de beste. Trouw komen we bij elkaar om meer van de muziek te leren. Een gevarieerd programma wordt ons geboden, van noten lezen tot noten zingen, ja, zo van het blad, toonladders oefenen, drieklanken zingen, met een bereik van wel drie octaven ... Ook de ademhaling oefenen, stemgeluid beter vormen, resonans verbeteren, maatgevoel trainen en erachter komen dat het niet zo gemakkelijk is als het lijkt.

Een echte zangeres komt ons vertellen dat we veel kunnen doen aan het vormen van je stem. Zelf studeert zij uren per dag en ze liet



ons zien hoe zij dat doet. Het deed ons soms eerder aan fitness denken, maar we weten nu dat je met je stem veel meer kunt dan je denkt. Op het programma staat ook een



workshop Dirigeren. Dat lijkt erg leerzaam en leuk te zijn, we verheugen er ons op.

Natuurlijk zingen we ook: eerst inzingen, heel origineel en dat zorgt wel voor hilariteit, maar het bereidt goed voor. Dan komen de stukken: soms wat eenvoudiger maar soms ook moeilijk. We houden allemaal van zingen en daarom is het heel goed en samenbindend om zo, als aanvankelijk onbekenden, met elkaar te musiceren.

Behalve zelf actief zijn, leren we ook veel van de muziekgeschiedenis. We horen over muziek in de Middeleeuwen, over verschillen in Barok- en Renaissancemuziek, over muzieknotatie de eeuwen door, met verschillende sleutels, over kerktoneelsoorten etc. Elke keer is er een vertegenwoordiger van het bondsbestuur. We hebben stiekem de indruk dat zij zelf ook meegenieten en ook nog wat leren. Heel goed dat erover wordt gedacht om niet alleen opnieuw deze cursus aan te bieden, maar wellicht ook aan een vervolg te denken. Aan het enthousiasme van onze groep zal het niet liggen: wij waarderen deze cursus zeer.

N.B. De foto's bij dit stukje zijn gemaakt tijdens een cursusochtend waarop de deelnemers enkele strijkinstrumenten mochten uitproberen.

Een deelnemer

Herhaling Muziekcursus

Wij zijn van plan in september a.s. te starten met een herhaling van de Muziekcursus. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van muziekachtergronden en -theorie. Ook leert men noten lezen en een beetje van blad zingen. De eerste cursus is net achter de rug en de deelnemers zijn er allen zeer lovend over. De volgende vakken worden door deskundigen gegeven:

- **Muziektheorie:** noten lezen, sleutels, maten, kruisen en mollen, herstellings-tekens, tempo-aanduidingen;
- **Solfège:** intervallen, ritme tikken, van blad zingen;
- **Muziekgeschiedenis:** stijlperiodes, kerktoneelsoorten;
- **Zang:** stemvorming, meerstemmig zingen, zuiver zingen.

Van de Muziekcursus maken twee workshops deel uit, een workshop Zingen en een workshop Dirigeren. De workshop Dirigeren wordt gegeven om een eerste indruk te krijgen van wat dirigeren inhoudt, op grond waarvan men kan beslissen om een dirigentencursus te gaan volgen.

De Muziekcursus wordt eens in de drie weken gegeven op een zaterdagochtend van 9.30 – 12.00 uur. De prijs voor deelname aan de gehele cursus (incl. de workshops) is € 187,50, incl. koffie/thee en lesmateriaal (ordner met muziekvoorbeelden), maar leden van BZGG-koren krijgen 20% korting en betalen slechts € 150,00!

De eerste cursus is gehouden in Dordrecht, maar bij voldoende belangstelling vanuit een regio wordt overwogen het in die regio te doen.

Vervolg Muziekcursus

Tijdens de Muziekcursus werd door meerdere cursisten de vraag gesteld naar een

vervolg-cursus met meer diepgang. Wij verwachten echter dat daar nu nog niet voldoende deelnemers voor zijn en hebben daarom besloten dit opnieuw te bekijken als de tweede Muziekcursus achter de rug is. Een vervolg met meer diepgang zou dan in september 2017 kunnen starten.

Dirigentencursus

Tijdens de op zaterdag 23 april gehouden workshop Dirigeren bleek er ook weer belangstelling te bestaan voor een Dirigentencursus. Bij voldoende belangstelling willen wij ook zo'n cursus in september a.s. weer opstarten. Frequentie en tijden zullen vergelijkbaar zijn met die van de Muziekcursus, zie hierboven. De prijs zal waarschijnlijk weer rond de € 500 liggen, afhankelijk van het aantal deelnemers. Ook hier willen we graag weten of men Dordrecht te ver weg vindt, maar wel mee zou willen doen als de cursus in de eigen regio zou worden gehouden.

Info en aanmelden

Over alle cursussen verschijnt binnenkort meer info op onze website www.bzgg.nl.

Belangstellenden voor de cursussen kunnen zich nu reeds opgeven bij onze Muziekcoördinator Eline Bokkers via muziekcursus@bzgg.nl, graag met vermelding van naam, adres, mailadres, leeftijd, koor waarvan men lid is, om welke cursus het gaat en of men een voorkeur heeft voor de locatie (alleen in de eigen regio of ook in Dordrecht). Ook bij eventuele vragen kan men contact opnemen met Eline.

Esther de Bel

ZANG-ACTIVITEITEN

PR-ACTIVITEITEN Bert Wiltink

Bonddag

Inmiddels zijn enkele algemene vrijwilligers onder leiding van onze Zangcoördinator Esther de Bel begonnen met de voorbereidingen voor de Bonddag, die we op D.V. 6 mei 2017 in De Doelen willen houden. De inschrijfdatum voor de koren is inmiddels voorbij. We beseffen dat deze datum lang van tevoren is, maar De Doelen moet je tijdig reserveren. En zonder te weten of er voldoende aanmeldingen zijn, wilden we dat niet doen. We zijn blij met het aantal aanmeldingen dat we hebben ontvangen, voldoende om de Bonddag door te laten gaan! Mocht uw koor geïnteresseerd zijn, maar zich nog niet aangemeld hebben, neem dan telefonisch of via **bonddag@bzgg.nl** contact met ons op of deelname nog mogelijk is. Voor de prijs hoeft men het niet te laten. Als deelnemend koor betaalt men mee aan de vergoeding voor de dirigent en de organist van de koorgroep waarin men zingt. Daarnaast dient u voor elk koorlid, dat meezingt, en voor elke introducée een toegangkaart te kopen. En die kosten slechts 2 euro voor kinderen t/m 12 jaar en 5 euro voor alle anderen. Waar krijgt u die goedkoper?



Zing mee met de 70-jarige BZGG

6 MEI 2017

ROTTERDAM

CONCERTGEBOUW 'DE DOELEN'

Morgenprogramma : 09.30 uur

Middagprogramma : 13.30 uur

Meer informatie op : www.bzgg.nl

Aanmelden kan via : bonddag@bzgg.nl

BONDDAG 2017

REGIO UTRECHT

(coördinator: Charlotte Hofman)

Jubileum gemengd koor 'Preludium' te Woerden

Najaar 2015 herdacht het gemengd koor 'Preludium' het 25-jarig bestaan. Dit 25-jarig bestaan hebben we gevierd met een jubileumconcert op 17 oktober 2015. Voor dit jubileumconcert waren alle oud-leden uitgenodigd. Een hele gezellige instudeerperiode hebben we toen met elkaar gehad. Ook hebben we met elkaar nog een avond gehad in de verenigingszaal met leden en oud-leden. Onder het genot van een hapje en drankje, uiteraard met de nodige toespraken, hebben we een goede avond gehad. Drie van onze leden zijn lid vanaf de oprichting en die kregen een bloemetje en een speld opgeprikt.

Christelijk gemengd koor 'Preludium' is opgericht in het najaar van 1990. Op de oprichtingsvergadering waren zo'n zeventig personen aanwezig. Uiteindelijk zijn er toen ruim zestig personen lid geworden.

De eerste twee jaar was de heer Wilco Heijns onze dirigent. Heel enthousiast heeft hij ons de eerste beginselen van de zangkunst bijgebracht. Vooral in het begin was het nog het eenvoudige lied en dat werd, vaak zo hard mogelijk, ten gehore gebracht. Na twee jaar gaf Wilco het dirigeerstokje over aan onze huidige dirigent Leo R. Mauritz. Leo begon het koor wat bij te schaven en ging de puntjes op de noten zetten. Omdat het koor daar ook aan toe was, ging de moeilijkheidsgraad wat omhoog.

In het begin van ons bestaan repeteerden we, vanwege het talentekort in de kerk, in de Jan de Bakkerschool in Woerden. Daar hebben we een gezellige verenigingstijd gehad. Mede om de onderlinge band te versterken, organiseerden we ieder jaar een uitstapje. Vaak gingen we dan met de bus ergens heen. Vooral vaartochten waren erg populair. Ook een wandeling met na afloop pannenkoeken eten in een veel te klein restaurantje ligt nog vers in het geheugen. Ongeveer tien jaar

hebben we in de school gezongen, daarna zijn we naar de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Woerden verhuisd.

Helaas begon het koor na een jaar of vijftien wat terug te lopen. Als proef zijn we toen een Paasproject begonnen. We gingen zangers en zangeressen uitnodigen om tijdelijk lid te worden en in drie maanden tijd werd een Bach-cantate ingestudeerd. Ook werden er instrumentalisten uitgenodigd om mee te doen en een orkest te vormen. Uit deze instrumentalisten is het muzikaal ensemble 'Intermezzo' ontstaan. Het samen musiceren heeft het koor een nieuwe impuls gegeven. Tot op heden gaat dit heel goed, hoewel het heel hard werken is.

Het koor heeft momenteel zo'n 35 leden en wordt dan uitgebreid tot 65 leden. Het instuderen gebeurt de eerste vier repetitieavonden met voor iedere partij een repititor. Het voordeel hiervan is dat je snel de eigen partij beheerst. Momenteel werken we zo al tien jaar en het is heel fijn met elkaar. Vaak melden zich dezelfde zangers en zangeressen, maar je ziet ook wel nieuwe gezichten. Het zo met elkaar uitvoeren van Engelse koorstukken en Bach en Handel is heel waardevol. Uiteraard zingen we ook de psalmen in de diverse bewerkingen. We kijken met dankbaarheid terug op deze 25 jaar. Alleen God de eer. Soli Deo Gloria!

Frans Schaddelee

CD van 'Sursum Corda' te Zeist

Het gemengd zangkoor 'Sursum Corda' uit Zeist is voornemens een cd uit te brengen. Op deze cd zal het 'Onze Vader' bezongen worden. Zoals bekend wordt het 'Onze Vader' in de Heidelberger Catechismus behandeld in de Zondagen 45 t/m 52. Dirigent Johan Pitlo heeft op basis van deze Zondagsafdelingen een cantate gecomponeerd. Hij is, evenals in de Heidelberger Catechismus, uitgekomen op negen delen, te weten: de aanspraak, zes bedes, het besluit en het woordje 'amen'.

In een tweetal uitvoeringen zal 'Sursum Corda' deze cantate ten gehore brengen. De



muzikale omlijsting zal die avonden verzorgd worden door een orkest, piano, orgel, solisten en een vocaal ensemble. Op deze avonden zal de nieuwe cd te koop zijn. De eerste uitvoering is op D.V. zaterdagavond 4 juni in de Oude Kerk, 1e Dorpsstraat 1 te Zeist. Op deze avond hoopt de heer L. Snoek te spreken over het 'Onze Vader'. Hij heeft zijn referaat de titel gegeven: "Waarom zou ik (zo) bidden?" Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten.

De tweede uitvoering vindt plaats op D.V. zaterdagavond 11 juni in de Oude Kerk, Dorpsstraat 45 te Bennekom. Deze avond is geheel georganiseerd door 'Woord en Daad' waar dan ook de collecte voor bestemd is. Mevrouw R. Molenaar van 'Woord en Daad' zal spreken over het jaarthema "Cashew, de noot aan de man". Op deze avond zal de opbrengst van de cd-verkoop bestemd zijn voor 'Woord en Daad'. De aanvang op beide avonden is gesteld op 19.30 uur en de toegang is gratis. U wordt van harte uitgenodigd om bij één van deze uitvoeringen te komen luisteren. Welkom!

Mevr. T. v.d. Roest-Meijer



REGIO GOUDA

(coördinator: Maarten van der Spek)

Nieuwe cd koren Berkenwoude met medewerking van drie andere koren

Op zaterdagavond 14 mei 2016 wordt de nieuwe cd 'Heilige Geest, daal op ons neer' gepresenteerd in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Gouda tijdens een Pinksterzangavond. Christelijk gemengd koor 'Met hart en stem' en kinderkoor 'De jonge lofstem' uit Berkenwoude hebben samen met gemengd koor 'Sursum Corda' uit Gouda, Christelijk mannenkoor 'Zeewolde' en Christelijk mannenkoor 'Slikkerveer' een cd opgenomen onder de enthousiaste leiding van dirigent Willem Nijhof.

De koren zingen zowel gezamenlijk als apart op de cd, afgewisseld met instrumentale bijdragen. Dit zorgt voor een mooie variatie. De volgende musici werkten mee aan de cd: strijkkwartet Coll'arco, Arie van der Vlist (orgel), Mark Brandwijk (piano), Jan-Jaap Nijhof (tenor), Jantine Kalkman (trompet), Severin van Dijk (dwarsfluit).



De titel van de cd is ontleend aan één van de liederen die gezongen worden: 'O Heil'ge Geest, daal op ons neer, verlicht ons duister hart'. Op de cd zijn o.a. de volgende liederen te horen: 'Pinksterbede', 'De Heer' is mijn Licht', Psalm 104, 'Veni Creator Spiritus', 'De kerk van alle tijden' 'Bewaar ons Heer' bij Uw woord', Psalm 68 en 'Ere zij aan God de Vader'.

Wilt u ook genieten van deze gevarieerde cd met bekende en minder bekende liederen en instrumentale intermezzo's rond het thema Pinksteren? Bestel dan de cd bij gemengd koor 'Met hart en stem' per email: methartenstem@gergemerkenwoude.nl. De prijs is 15 euro (excl. verzendkosten). Met de aankoop van deze cd draagt u een steentje bij aan de kerkbouw van de Gereformeerde Gemeente van Berkenwoude!

A.s. 35-jarig jubileum gemengd koor 'Soli Deo Gloria' te 's-Gravenzande

Ons koor 'Soli Deo Gloria' uit 's-Gravenzande hoopt vrijdag 21 oktober 35 jaar te bestaan. Dit willen we vieren met een Jubileumzangavond in onze eigen Westerkerk. Het mannenkoor 'Canticum' uit Gouda zal deze avond ook zingen.

Ons koor bestaat momenteel uit 43 leden. We repeteren elke dinsdag in een zaal van onze kerk aan de Obrechtlaan. Piet C. den Uil is onze dirigent en Adriaan de Jong onze organist.

Arna Dieleman-Waterman

REGIO ROTTERDAM

(coördinator: vacature)

25-jarig jubileum jeugdkoor 'Jedidja' te Vlaarding

In april 1991 werd er een oprichtingsvergadering gehouden en in mei startten de re-

petities met tachtig kinderen. Onze eerste dirigente was Henriëtte de Bat-van Mael-saeke. Nu is het 25 jaar later en er zijn droevige dingen gebeurd, wij verloren één lid en onze voorzitter is onverwacht overleden. Maar gelukkig zijn er ook fijne en mooie dingen geweest in die 25 jaar en wij mogen er nog zijn als koor. Ons ledental gaat op en neer, op dit moment hebben we nog twintig leden. Dat is heel wat minder dan bij de oprichting, maar onze gemeente is ook veel kleiner geworden. Op 2 april hebben we een jubileumzangavond gehouden in ons kerkgebouw. Ds. H. Brons heeft de avond geopend en een meditatie gehouden. Het Christelijk Ensemble Filomusica was uitgenodigd op deze avond. Het ensemble heeft onder leiding van Martien van der Zwan enkele mooie stukken gespeeld. De oudste kinderen van het koor hebben samen met het ensemble de Toy Symphony gespeeld. Dit was voor de koorleden heel leuk om te doen en voor het publiek om te zien en te horen. Verder hebben wij als koor natuurlijk ook enkele liederen gezongen en zelfs twee met orkestbegeleiding. Ons koor heeft gezongen onder leiding van onze nieuwe dirigente José Marchal-Donkersloot en onze pianist Marc Westerman. De avond werd mogelijk gemaakt door onze sponsors en de collecte was voor de stichting Ismaël die onder andere de kinderbijbel van Van Dam vertaalt in het Arabisch. Na afloop was er voor alle aanwezigen een drankje en een hapje. We mogen terugzien op een fijne jubileumavond en we hopen dat ons koor nog jaren door mag gaan met het zingen tot Gods eer. Het belangrijkste daarvan is dat de teksten van de liederen en psalmen niet alleen uit de kindermonden komen, maar dat ook hun hart er bij betrokken is. Persoonlijk was het voor mij een fijne afsluiting van mijn tijd als secretaresse. Vanaf het begin ben ik secretaresse van het koor geweest en ik ga er gedeeltelijk om mijn gezondheid mee stoppen. Maar ook omdat ik vind dat de volgende generatie het over zal moeten nemen. Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om alle koorle-



den en bestuursleden en BZGG-bestuursleden en -vrijwilligers hartelijk te bedanken voor de leuke contacten en de banden die er waren en nog zijn.

Sary Kievit

REGIO THOLEN

(coördinator: Cees Zwaal)

60 jaar gemengd koor 'Sursum Corda' te Krabbendijke.

Ons koor is in maart 1956 opgestart met vier leden. De repetities werden gehouden in een huiskamer. De eerste dirigent was Rijk Rijkse. Verschillende dirigenten hebben ons koor geleid. Onder anderen Marco Sturm, Marien Stouten en Carola Harthoorn. Jan-Mark de Witte is onze huidige dirigent. Nadat de vereniging in de kerkzaal ging oefenen, is er een organist bijgekomen. Er hebben al verscheidene organisten het koor begeleid. Leen Heyboer is nu onze organist. In februari 2014 mocht hij zijn 20-jarig (!) jubileum gedenken waar wij bij stil mochten staan. Het is best het vermelden waard dat hij zo lang ons koor trouw is geweest. Een aantal koorleden had ook een jubileum, waaronder verscheidenden 25 jaar en zelfs een aantal 40 jaar. Op dit moment bestaat ons koor uit 42 leden. Het koor repeteert elke dinsdagavond.



Zaterdag 5 maart 2016 mochten wij als koor, door middel van een zangavond, ons jubileum gedenken. Deze avond brachten wij verschillende psalmen en liederen ten gehore. We hadden ook verschillende oud-dirigenten uitgenodigd die met ons een stukje hebben gedirigeerd. Ook hebben we het Christelijk Samengesteld Zeeuws Mannenkoor uitgenodigd voor een bijdrage aan deze avond. Marien Stouten en Jan-Peter Teeuw zorgden voor een muzikaal intermezzo. De oud-leden werden ook uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het was een mooie en goede avond.

In juni D.V. hebben we als afsluiting nog een kooruitje. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. We hopen op een gezellig (en actief!) samenzijn. Mogen de psalmen en liederen die we als koor zingen gezegend worden. Hopelijk tot in lengte van jaren.

Gea en Coriene Rijkse

Welkom Burgemeester te Tholen



Op 9 september 2015 bracht de nieuwe Thoolse burgemeester Ger van de Velde een kennismakingsbezoek aan de stad Tholen. 's Avonds werd ze toegezongen door een samengesteld koor van 150 leden vanuit alle Thoolse koren. Ze werden begeleid door Thoolse musici en het geheel stond onder leiding van dirigent Paul Heijboer. De nieuwe burgemeester was zichtbaar ontroerd, want het speciaal gecomponeerde lied klonk als uit één mond. De tekst en koorbewerking was eveneens van de hand van Paul Heijboer, terwijl de muziek van Edward Elgar was. Het lied bestaat uit drie coupletten die de lof bezingen van het mooie Thoolse



land. Natuurlijk kwam ook de Zeeuwse wapenspreuk 'Luctor et emergo' er in voor. Ook wilden de koren hun burgemeester graag steunen in haar zware taak. Het lied eindigt met: 'Samen als bevolking als één groot gezin.' Waar vind je dat nog in Nederland?

Janneke Simons-Copier

REGIO MIDDELBRUG

(coördinator: vacant)

55-jarig jubileum 'Marnixkoor' te Vlissingen

Zaterdag 17 oktober 2015 vierden wij als koor ons jubileum met een zang- en muziekavond in de 'Onze Lieve Vrouwe kerk' te Vlissingen. Dankbaar keken we door middel van een overdenking door onze predikant Ds. G.J. Baan terug op Gods trouwe zorg in al de achterliggende jaren. Dirigenten, organisten/pianisten en natuurlijk koorleden kwamen en gingen. In de 'hoogtijdagen' van het koor telden we rond de 70 leden. In de loop van de jaren is dit steeds minder geworden. Momenteel heeft het koor nog 35 leden. Aan de jubileumavond werkten mee ons jeugdkoor 'De Jonge Zangers', het muziekensemble 'Lusitare' en het christelijk Thools mannenkoor 'Rehoboth'. We mogen terugzien op een mooie avond en we hopen nog vele jaren tot Gods eer te zingen!

Marleen Poortvliet





EIGENZINNIG
DENKWERK.

BUITENGEWOON
DRUKWERK.



GRAFISCH
BEDRIJF
CREZÉE

ENERGIEWEG 31 | 4231 DJ | MEERKERK
TEL: 0183 - 35 82 82 | FAX: 0183 - 35 82 92
INFO@CREZEE.NL | WWW.CREZEE.NL

OPROEP VRIJWILLIGERS

Totaal zijn er momenteel 13 vrijwilligers, waaronder vijf regio-coördinatoren. Voor de regio's Kampen, Gorinchem, Rotterdam, Goes en Middelburg zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator. Daarnaast kunnen er nog wel wat algemene vrijwilligers bij in de diverse regio's. Lees de info op onze website en neem bij vragen contact op met het bestuur of met de betreffende coördinator.

BOUMAN SPECIAL FASHION

Toonaangevend in zangkoorkleding

B. BOUMAN-SMITS

Sportlaan 34,
4251 GD WERKENDAM
Telefoon (0183) 50 41 25

Fax (0183) 50 25 93
Autotel. 06 53 71 17 73

BESTUUR

Zier Verheij

voorzitter / wrnmd. secretaris
T 0703546196
E secretariaat@bzgg.nl

Gerrit de Graaff

penningmeester
T 0786817029
E gerritdegraaff@solcon.nl

Eline Bokkers

muziekcoördinator
T 0703556654
E e.bokkers@hetnet.nl

Esther de Bel

zangcoördinator
T 0642950820
E estherbrouwer@gmx.net

Bert Wiltink

pr-coördinator
T 0314353383
E awiltink@planet.nl

Maarten van der Spek

T 0613832843
E maartenendeborahvanderspek@gmail.com

Correspondentieadres (ook voor adreswijzigingen en muziekbestellingen):

Bond van Zangverenigingen
Gereformeerde Gemeenten
p/a Houttuinlaan 7, 3447GM Woerden
T 0348489900
E zangverenigingen@cbgg.nl

IBAN

NL10 INGB0000445361 t.n.v.
penningmeester Bond van Zangverenigingen
der Gereformeerde Gemeenten
Hendrik Ido Ambacht

Website

www.bzgg.nl

Algemeen emailadres voor het bestuur

secretariaat@bzgg.nl



REGIO'S

REGIO KAMPEN

coördinator: vacature

REGIO APELDOORN

coördinator: Herbert Smit
E hsmi1948@kpnmail.nl

REGIO UTRECHT

coördinator: Charlotte Hofman
E charlotte.hofman@gmail.com

REGIO GORINCHEM

coördinator: vacature

REGIO GOUDA

coördinator: Maarten van der Spek
E maartenendeborahvanderspek@gmail.com

REGIO ROTTERDAM

coördinator: vacature

REGIO RIDDERKERK

coördinator: Ada van 't Hof
E aavanthof@solcon.nl

REGIO THOLEN

coördinator: Cees Zwaal
E rc-tholen-bzgg@zeelandnet.nl

REGIO GOES

coördinator: vacature

REGIO MIDDELBURG

coördinator: vacature

N.B. De meest recente indeling van de koren in de regio's is steeds te vinden op de website van de BZGG.